

# 4 dagen Côte d'Opale

## Rustig genieten voor 55+

Côte d'Opale is een stukje Frankrijk net over de grens van West-Vlaanderen, waar het goed toeven is.

We verkennende streek en bezoeken Bergue, waar de film 'Bienvenue chez les Ch'tis' werd opgenomen, verbazen ons aan de versterkingen van Gravelines, volgen de kust helemaal tot Boulogne-sur-Mer.

Onderweg stoppen we uiteraard bij de Cap Blanc Nez en de Cap Gris Nez waar we proberen om de kliffen van Engeland te zien. Hier is het kanaal op z'n smalst. Overall nemen we de tijd voor een kleine wandeling.

Maar we gaan ook naar het binnenland, door het glooiende landschap naar Saint-Omer. Op de terugweg stoppen we uiteraard in Cassel, een strategische stad in La Flandre waar je niet alleen een ruim uitzicht hebt, maar ook kan genieten van een echte Picon.

We logeren in Hotel De Londres in de havenstad Boulogne-sur-Mer waar we op zoek gaan naar een restaurant om te genieten van een Plat de Crustacés of ander goud uit de zee.



15 - 18 maart 2022

**gedeelde kamer: €390,-**

**toeslag single: €120,-**

Informatie en boeking:

info@nonkelbart.com

0492/47 15 79

### Inbegrepen

- alle organisatie en begeleiding
- vervoer vanuit België
- vervoer ter plaatse
- verblijf in 2-persoons kamer met apart bedden en ontbijt

### Niet inbegrepen

- niet vermelde maaltijden
- persoonlijke uitgaven
- reis-en annulatie verzekering

Cultuur  Natuur

Comfort  Conditie